



Vastgoedondernemer Hans Groen heeft zich als serieuze koper aangemeld voor de Schanskerk met de pastorie.

Er heeft zich een koper aangemeld!

Kan de Schanskerk toch nog worden behouden?

Uithoorn - De partijen die betrokken zijn bij het wel en wee rond de Schanskerk kunnen op voorhand enigszins opgelucht ademhalen. Er heeft zich naar het lijkt een serieuze koper gemeld voor het kerkgebouw en de nabijgelegen pastorie om die toekomstbestendig te maken. Dat is toch een geweldige verrassing! De aspirant koper luistert naar de naam Hans Groen. Geen 'bekende inwoner' van Uithoorn, noch vertegenwoordigt hij een bedrijf of instelling uit de regio. De heer Groen is geboren en getogen in Beverwijk, handelt in vastgoed en is woonachtig in de omgeving van Londen. Hij heeft echter vrienden in Uithoorn die hij regelmatig bezoekt. Zo kwam hij er mede door het recente artikel in deze krant achter dat men momenteel geen weg weet met de Schanskerk en dat die op de nominatie staat om te worden gesloopt. Tenzij er een investeerder komt die brood ziet in het gebouw en de pastorie om daar een andere invulling aan te geven. Hans Groen stapte hierop in en is inmiddels druk bezig daarvoor een aantal zaken te regelen via onder meer het bestuur van de Rooms Katholieke parochie Emmaüs en de gemeente. Deze krant had een gesprek met hem.

Cultureel centrum?

"Ik zou het doodzonde vinden als de kerk moet worden gesloopt. Kort geleden ben ik naar de gemeente gestapt en gezegd dat ik slopen geen optie vond. Ik weet ook dat het bisdom (lees parochie) de kerk wil laten slopen en de grond duur wil verkopen om te 'cashen'. Ik heb een veel beter plan waarbij de gelovigen ook gewoon weer naar de kerk kunnen. De kerk krijgt een ruimte voor

de religie en het andere deel wordt cultureel centrum," vertelt Hans Groen die kennelijk al helemaal zeker is dat het kerkgebouw in zijn bezit komt.

Maar daarmee zijn kosten gemoeid aan onderhoud, verbouwing en herinrichting, toch? "Ja, dat weet ik en dat wordt tegen die tijd geregeld. De parochianen hebben jarenlang geld gedoneerd aan het kerkfonds van het bisdom en daar is helemaal niets mee gedaan. Goed onderhoud heeft men vrijwel nooit laten uitvoeren. En daarom moet de kerk nu maar worden gesloopt terwijl veel mensen in Uithoorn die graag willen behouden? Mooi niet. De heer Van Bemmelen van de parochie met wie ik contact heb gezocht wil mij kennelijk niet spreken. Ik kreeg het telefoonnummer van een adviesgroep en daar moet ik dan maar zaken mee doen. Ook al goed. Ik ben zelf reeds met een aannemer rond de kerk geweest om een en ander te bekijken, er zijn tientallen detailfoto's gemaakt en ik heb ook al een architect in de arm genomen. Ik wil dat de kerk behouden blijft en ben bereid daarvoor met alle belanghebbenden om de tafel te gaan zitten om dat te bespreken. Het liefst op korte termijn. In mijn beleving wordt de kerk voorzien van een aantal etages en moet behalve de mogelijkheid om kerkdiensten te houden ook een mooi cultureel centrum herbergen. Maar er zijn ook plannen om er misschien wel een bioscoop in te huisvesten en een ruimte voor ouderen om gezellig bij elkaar te komen met een kopje koffie. Op de bovenste verdieping kunnen er studiootjes komen waar kunstenaars hun gang kunnen gaan en ga zo maar door. Dat is mijn idee. Het

moet laagdrempelig en voor jong en oud toegankelijk zijn. Het parochiehuis ernaast wil ik laten verbouwen en er appartementen in maken. Kortom, het is in mijn ogen allemaal levensvatbaar. Ik kan er wat mee. Als men de grond met het kerkgebouw en de pastorie wil verkopen, ben ik de eerste die gaat bieden." Aldus een vastberaden Hans Groen.

Past het in de visie?

U zult het ons niet kwalijk nemen als wij enige gereserveerdheid in acht nemen bij het aanhoren van de plannen. Immers, de heer Groen komt 'zomaar uit de lucht vallen'. Wat niet wegneemt dat wij hem veel succes toewensen met de realisatie van zijn idee om van de Schanskerk een cultureel centrum te maken. Wij verbazen ons over de stelligheid waarmee deze (mogelijke) koper denkt de bebouwing al snel in zijn bezit te kunnen krijgen om daar vervolgens een andere bestemming aan te geven. Als het al lukt is dat te mooi om waar te zijn en juichen wij dat - en naar verwacht velen met ons - van harte toe. Prettig voor de inwoners, de nabije omgeving en betrokken partijen. Daarnaast wordt Uithoorn hiermee publicitair gezien weer eens op de kaart gezet. Punt is wel of de toekomstige bestemming past binnen de stedenbouwkundige visie van de gemeente voor het Schansgebied. Want als de meeste van de huidige parkeerplaatsen achter het kerkgebouw worden opgeofferd voor nieuwbouw, waar laat je dan de auto's van bezoekers als er iets leuks in het nieuwe cultureel centrum wordt georganiseerd?... Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor het Schansgebied? Het lijkt erop. Wij houden u op de hoogte!