

REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo'n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

De ziel van een dorp

Het karakter van de mens wordt mede bepaald door de ziel. De ziel is de herkenning.

Zo is een kerk toren de ziel van een dorp. Heeft Uithoorn een ziel? Wel degelijk. Een heel herkenbare ziel in de vorm van een dubbele toren. Als u met de auto over de snelwegen rijdt dan herkent u een woongemeenschap van verre door de kerktorens. Bij het kennen van deze toren weet u ook welk dorp of plaats daarbij hoort.

Wat gebeurt er nu in Uithoorn? Uithoorn dreigt zijn ziel te verliezen. De gemeenschap Uithoorn staat op het punt een beslissing te nemen om de ziel uit het dorp te halen. Volgens mij een erg slechte beslissing en niet doordacht. Zo raakt Uithoorn in de afgelopen tientallen jaren markante gebouwen kwijt, zoals het Raadhuis aan de Raadhuisstraat, het klooster bij het Zijdelveld en het huis van dokter Jansen aan de kop van de Irenel-aan.

De kennis over de geschiedenis over de kerk is van mij niet groot. Wel weet ik dat Monumentenwacht tot en met 2006 tweejaarlijkse controles uitvoerden van de kerk en dat de kerk tot 2006 zeer gezond was. Monumentenwacht wordt gebruikt door eigenaren om op een goede en onafhankelijke manier je gebouw te laten controleren. Plots werd het abonnement met de Monumentenwacht opgezegd door het kerkbestuur. Tot op dat moment waren de torens in goede staat en was er

met de fundamenten niks mis. Dat zal in 6 jaar tijd niet ineens veel minder geworden zijn.

Wat kun je met de torens? De torens kan je prima gebruiken als entree van een gebouw of appartementencomplex, een mooi voorbeeld is de toren aan de Linneusstraat in Amsterdam. Spaart Ouderkerk aan de Amstel ook niet zijn kerktoren bij de brug over de Amstel?

Wat is er mis in Uithoorn? Een gebrek aan communicatie tussen gemeente en het bisdom Haarlem? Het afschuiven van verantwoordelijkheden? Een patstelling tussen beide partijen? Het vergaren van geld door het bisdom? De gemeente die geen geld wil uitgeven?

Misschien is er een referendum voor nodig om aan te tonen dat de bewoners van Uithoorn voor het behoud van de torens zijn.

De torens staan er nu nog en beseft goed dat bij het slopen van deze torens, deze nooit meer zullen terugkomen. Uithoorn zal zijn ziel verliezen zoals het 70 jaar geleden als zijn dorpshart verloor. Wat blijft er dan nog over van dit dorp? Een dorp zonder hart en ziel, het lijkt dan meer en meer op een buitenwijk van Amsterdam, een plek waar je slaapt voordat je naar je werk gaat. Een forensenplek. Gemeente en kerkbestuur pak uw verantwoordelijkheid en laat Uithoorn niet zielloos worden.

Pieter Bots